

Bulgarije-Roemenië



Dag 1: Brussel - Sofia (L)

Ochtendvlucht naar Sofia. Onthaal door de Nederlandstalige gids en vertrek voor de middagmaal. Sofia, de hoofdstad van Bulgarije, biedt een fascinerende mix van geschiedenis, cultuur en natuurschoon. Bouwvallige gebouwen uit het Sovjettijdperk staan zij aan zij met grandioze architectuur, goed onderhouden parken en kleurrijke caféterrassen.



Ontdekking van de stad met bezoeken aan de Alexander Nevski Kathedraal en de St George Rotonda. Verdere bezienswaardigheden zijn de buitenkant van de Russische kerk, de militaire club, het Ivan Vazov Nationaal Theater, de ruïnes van de Romeinse stad Serdica, de stadstuin, het voormalige paleis van de koning dat nu een kunstgalerie is, en de gebouwen van het presidentschap, de nationale vergadering en de ministerraad. We lopen langs de belangrijkste voetgangersstraat Vitosha tot aan het Nationaal Paleis van Cultuur.

Vrije avond.

Dag 2: Sofia -Plovdiv (O-L)

Na het ontbijt vertrek naar het Rilagebergte en bezoek aan het beroemde Rila klooster. Het is het grootste orthodoxe klooster in de Balkan, gelegen in het Rilagebergte, op een hoogte van 1147 meter. Het klooster werd gebouwd in de 10de eeuw. Het is al sinds 1983 een beschermde Unesco-site. Al in de Middeleeuwen was het een belangrijk centrum van het intellectuele en culturele leven in Bulgarije. Het klooster telt ongeveer 300 ingerichte kamers. Iedere kamer is een uniek kunstwerk. Lunch van lokale specialiteit - vers gevangen gebakken forel (Gorski Kat)



Rit naar het dorp Dobarsko voor een ontmoeting met de zingende "Grootmoeders" van het dorp, die u verwelkomen met een zelfgemaakt gebakje (banitsa), een glas traditionele Bulgaarse rakia, volksliederen en -dansen.

In de late namiddag aankomst in de tweede grootste stad van Bulgarije en hoofdstad van de Europese Cultuur voor 2019 - Plovdiv. Vrije avond.

Dag 3: Plovdiv (O-L)

Na het ontbijt genieten we van een rondleiding door Plovdiv en leren we meer over de rijke geschiedenis. Plovdiv is een echte culturele schat. We bezoeken het Romeinse Odeon, stadion en het oude theater dat decennialang ondergronds lag en daarom zeer goed bewaard is gebleven. Hierna bezoeken we in de oude stad het Ethnographic Museum dat gevestigd is in een van de mooiste huizen uit de Bulgaarse Renaissanceperiode (vroeg 1800). Bezoek van de Constantijn- en Helenakerk, de geherwaardeerde en trendy kunstenaarswijk "Kapana" en de prachtige moskee uit de 15de eeuw.



Bezoek aan de wijnerij Yustina. Welkomstdrankje met 'Yustina bubbels' op de wijngaard en rondleiding door de productiefaciliteiten en de enoteca. (Late) middagmaal met wijnproeverij (3 soorten). Terugkeer naar de stad en vrije avond.

Dag 4: Plovdiv - Boekarest (O-L-D)

Na het ontbijt vertrek richting Kazanlak in de beroemde Vallei van de Thracische Koningen - bezoek aan de (kopie van) Thracische graftombe van Kazanlak (Unesco werelderfgoed).



Rit naar de middeleeuwse hoofdstad van Bulgarije - Veliko Tarnovo en Arbanasi . Bezoek aan de ingegraven kerk van de Geboorte van Christus uit de 17e eeuw. De kerk is een echte kunstgalerie met meer dan 3.500 adembenemend realistische figuren en Bijbelse voorstellingen. Vertrek naar Ruse de grenspost met Roemenië en doorrit naar Boekarest. Diner in de oude stad in het iconische restaurant Caru' cu bere.

Dag 5: Boekarest - Vulcan (O-L)

's Ochtends verkennen we de stad, die bekend staat als 'Klein Parijs van het Oosten', d.m.v. van een panoramische tour. Boekarest is een van de meest dynamische en kosmopolitische steden in Europa. Bewonder het Universiteitsplein, het Romeinse plein, het Parlementsplein en het Paleis van de overwinning. We rijden langs de 'Arc de Triomphe', de Kisselef Causeway die bekend staat als de "Roemeense Champs Elysees", het Paleis van het Parlement (buitenkant), het plein van de Revolutie en de Patriarchale Kathedraal.



Na de middagmaal vertrek richting Sinaia voor het bezoek van één van de mooiste kastelen ter wereld: het Kasteel van Peles gebouwd aan het einde van de 19de eeuw door de Duitse koning Carol I en diende als zomerresidentie tot 1947. Vandaag de dag is het kasteel een uitstekend museum met behoud van de originele meubels, decoraties en schilderijen van o.a Gustav Klimt. Vertrek naar het dorpje Vulcan gelegen buiten Brasov en overnachting.

Dag 6: Vulcan - Brasov - Sibiu (O-L-D)

Ontbijt en vertrek voor een bezoek aan Brasov, met de Zwarte Kerk en het Scheidistrict, Brasov was één van de zeven originele Saksische versterkte citadellen en zijn locatie aan de kruising van 3 Roemeense provincies en de handelsroute tussen het Ottomaanse Rijk en West-Europa bracht aanzienlijk wat rijkdom met zich mee voor de inwoners. Dankzij de goed bewaarde architectuur is het de setting voor vele films.



Na de lunch vertrek naar Bran om het kasteel van de beroemde graaf Dracula te bezoeken. Het kasteel werd gebouwd door de Saksen om de grens tussen Transsylvanië en Wallachia te beschermen. Doorreis naar Sibiu met een weelderige binnenstad. In de late namiddag vertrek naar het dorpje Sibiul waar wij de lokale bevolking ontmoeten voor een traditionele avondmaal met huiswijn en schnaps!

Dag 7: Sibiu(O-L)

Vertrek naar de ommuurde stad Sighisoara. Het is een van de oudste middeleeuwse citadellen van Europa en is opgenomen op de Werelderfgoedlijst. Het is bekend om zijn klokkentoren, de Evangelische kerk op de heuvel en de geboorteplaats van graaf Dracula. Vrije tijd om de klokkentoren te bezoeken (betalend). Lunch in het geboorte huis van Vlad Dracul (de vader van Dracula). Het huis doet tegenwoordig dienst als een restaurant.



Na de middagmaal vertrek en bezoek de versterkte kerk van Biertan de vroegere residentie van de Lutheriaanse bisschoppen die een 'escape room' hadden met een prachtig slot. Retour naar Sibiu voor een vrije avond in het hypergezellige "SIBIUTIFUL".

Dag 8: Sibiu - Brussel (O)

Sibiu is een voetgangersvriendelijke stad met 2 gemakkelijk bereikbare delen: de binnenstad, met de meeste historische bezienswaardigheden, en de buitenstad, met haar rijen kleurrijke huizen omgeven door indrukwekkende stadsmuren en torens die uitzien op de Cibin-rivier. Een architecturale mengeling van gotiek, renaissance, barok en art nouveau maken van Sibiu een pareltje. We ontdekken de hoogtepunten van de oude stad, zoals de katholieke kerk, het Grote Plein, de Leugenaarsbrug, het Huet-plein, de orthodoxe kathedraal en de Evangelische Kerk.



Vertrek naar de luchthaven voor retourvlucht naar Brussel.