

# LAOS

## Aan de oevers van de Mekong





## Dag 1-2: Brussel - Bangkok (D)

Vlucht naar Bangkok met Emirates. Aankomst 's avonds en overnachting bij de luchthaven in het Miracle hotel.

## Dag 3: Bangkok - Vientiane (O-L)

Vlucht van Bangkok naar Vientiane. Aankomst in "de stad van sandelhout". We beginnen onze bezoeken met de That Luang, de heiligste tempel in Laos. Gebouwd in de 16e eeuw, schittert deze tempel als de zon met zijn imposante gouden torenspits. We bezoeken eveneens de Patuxay (Overwinningspoort) een soort "Arc de Triomphe" in het centrum van Vientiane. Deze werd gebouwd tussen 1957 en 1968 ter nagedachtenis aan de Laotiaanse soldaten die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheidsoorlog van Frankrijk in 1949.



U kunt de dag af te sluiten aan de oevers van de Mekong rivier waar dagelijks de nacht markt plaatsvindt. Maak een wandeling langs de rivier en stop voor een drankje of een snack bij een van de vele lokale eetstalletjes. Overnachting in het SureStay Hotel by Best Western, modern hotel op 100 meter van de nacht markt.

## Dag 4: Vientiane - Pakse - Champasak (O-L-D)

Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Pakse. Bij aankomst rijden we naar Champasak. Hier bezoeken we Wat Phou, door UNESCO erkend als werelderfgoed, een spectaculaire pre-Angkorische tempel temidden van de rijstvelden en waterwegen van Zuid-Laos. Deze site diende als het belangrijkste economische en politieke centrum in de regio en is nog steeds een van de meest vereerde tempels van het Laotiaanse volk.



Na het middagmaal steken we de Mekong over richting Don Daeng eiland. Don Daeng, in het Laotiaans het "Rode eiland", is een vredig toevluchtsoord in het UNESCO-beschermde gebied van de Vat Phu, bekend om zijn prachtige zonsopgangen. Ontdek het beste van de traditionele levensstijl en gastvrijheid van Zuid-Laos, een goed bewaard geheim.

Oversteek naar het eiland Don Daeng. Hier bent u op het platteland op eiland op de Mekong Rivier. Voor degenen die het wensen kan er op het eiland gefietst worden, of u kan ook gezellig op het strand of aan het zwembad liggen. Overnachting in "La Folie lodge".



## Dag 5: Khong eiland - Bolaven plateau (O-L-D)

In de ochtend vertrekken we richting de 4000-eilanden regio. Dit is het gebied waar de Mekong rivier zich 14 kilometer breed uitstrekt en waar duizenden eilandjes verspreid liggen tussen watervallen en stroomversnellingen. Op het laatste stuk genieten we van een boottocht naar het eiland Don Khone. De beste manier om dit eiland te verkennen is per Tuk Tuk. Bezoek aan de indrukwekkende Lippi watervallen, ingeklemd tussen Don Khone eiland en de Cambodjaanse grens. De lokale bevolking vereert de watervallen omdat ze fungeren als een val voor boze geesten. De eilanden speelden een belangrijke rol tijdens de Franse koloniale periode vanwege de nabijheid van Laos, Cambodja en Zuid-Vietnam. Om de watervallen over te steken werden een brug en een spoorweg aangelegd.



We dompelen ons onder in het vredige leven van het eiland vooraleer we met de boot verder varen naar de bus en onze tocht inzetten naar het Bolaven plateau. We verblijven in het Sabaidee Valley Resort, prachtig gelegen op het plateau.

## Dag 6: Bolaven plateau (O-L-D)

Na het ontbijt beginnen we ons bezoek aan het Bolaven Plateau, een bergachtig gebied met tientallen bergstammen, watervallen en koffie- en theeplantages. Onderweg stoppen we in verschillende kleine dorpjes waaronder Ban Houay Houn, beroemd om zijn Katu textiel. Bekijk de dorpsvrouwen die zonder weefgetouw werken, maar hun benen gebruiken om de stof te spannen. We leren ook meer over de tradities van de verschillende bergstammen.



Hierna bezoeken we een van de vele koffieplantages. Een koffie-expert leidt een rondleiding en legt alles uit over de inheemse koffiebomen en de verschillende verwerkingsstappen. Een bezoek aan de Tad Lo en Tad Yuang watervallen zijn eveneens voorzien.

## Dag 7: Bolaven Plateau - Luang Prabang (O-L-D)

Bezoek de ochtendmarkt van Dao Heuang. Hierna bezoeken we de Wat Luang, een prachtige tempel met veel tekeningen op de muur. Na de lunch vertrekken we naar de luchthaven voor de vlucht naar Luang Prabang, de spirituele hoofdstad van Laos!



Bij aankomst nemen we onze intrek in Souphattra Hotel, een charmant hotel in koloniale stijl. Geniet hierna van jullie vrije tijd om rond te dwalen in deze rustige stad. Bezoek de kleurrijke avondmarkt die elke avond rond 17 uur plaatsvindt.

## Dag 8: Luang Prabang - Nam Kat (O-L-D)

Diegene die het wensen worden vroeg gewekt om iets unieks te beleven. Bij dageraad verlaten de monniken met bedelkommen hun tempel. Blootsvoets en gehuld in saffraankleurige gewaden gaan ze op zoek naar de offers van de lokale bevolking. We keren daarna terug naar het hotel voor het ontbijt. Transfer naar het station en trein naar Oudomxay. Dit ooit zeer rustige stadje is een belangrijk commercieel centrum geworden en een bewijs van de snelle veranderingen in de regio. Het contrast met de afgelegen gebieden die we de komende dagen bezoeken is dan ook heel sterk. (naar gelang het vertrekken van de trein kan dit op dag 12 gebeuren)



In het centrum van de stad bezoeken we het Phou That klooster, waar we een beter zicht krijgen op het leven van de monniken. Hierna rijden we verder naar het Nam Kat Yorlapa Resort. Een unieke Noord-Laotiaanse ervaring bij de Kamu bevolking.



## Dag 9: Nam Kat (O-L)

Ochtendwandeling in het nationaal park rond het hotel, u hebt de keuze tussen een wandeling van 5 of 2,5km door de jungle op een geasfalteerd pad. Hierna vertrek naar de het Hmong-dorp van Ban Houylad en het Kamu-dorp van Ban Houy xang, vooral bekend voor de tabaksteelt. We nemen ons middagmaal bij een Kamu familie.



Na de bezoeken keren we terug voor vrije tijd in het prachtige kader van het hotel.

## Dag 10: Nam Kat - Muang Ngoy (O-L-D)

Vandaag rijden we naar Muang Khua, een klein stadje aan de oevers van de Nam Ou rivier. Hier nemen we onze privé-bootjes voor een cruise op een van de mooiste stukken van de Laotiaanse rivier. Vergeleken met de Mekong is de Nam Ou rivier veel indrukwekkender en minder bereisd.

We varen langs dichtbeboste oevers en tussen kalksteen rotsen. Deze streek is nog ongerept. Onderweg bezoeken we een lokaal dorp. Het is een onwaarschijnlijke kans om deze minoriteiten in hun eigen leefomgeving te leren kennen en de Laotiaanse realiteit van dichtbij mee te maken.



De dorpelingen zijn soms schuw (sommigen hebben nooit buitenlanders ontmoet) maar zijn steeds vriendelijk. Onze lokale gids legt ons alle gebruiken van deze minoriteit uit. Dankzij hem verkrijgen we makkelijk toegang tot de huizen (lees hutten) van de inwoners.

Bij een dam stappen we over in andere bootjes en varen verder naar Muang Ngoy een dorpje dat zowat alleen bereikbaar is per boot. Het dorp telt een hoofdstraat en een paar zijstraten ...

Wij dineren hier 'al Fresco' met een mooi zicht op het karst gebergte.

We logeren in de zeer simpele bungalows van Lattanavongsa.

De Blauwe Vogel logeert hier als sinds 2012 wanneer het dorp nog niet eens electriciteit had.



## Dag 11: Muang Ngoy - Luang Prabang (O-L)

Na het ontbijt varen we ongeveer een uur naar Nong Khiauw. Hierna nemen we onze bus richting de monding van de Nam Ou in de Mekong. Hier bevinden zich de Pak Ou grotten aan een indrukwekkend kalkstenen klif, genaamd Pha Hen. Meer dan 4.000 Boeddhabeelden (in allerlei soorten en maten) die in de nissen van de grot pronken, zorgen voor een indrukwekkend plaatje. We nemen de boot waarop wij lunchen en varen verder naar Luang Prabang.



We bezoeken nog Xieng Lom bekend voor haar olifantendorp. De gids legt ons uit hoe de olifanten zich gedragen en hoe we het beste met hen kunt omgaan. We bereiden het eten voor voor de olifanten en steken hierna de rivier over voor een onvergetelijke ervaring. We zien de Olifanten baden met hun mahouts vooraleer we een korte wandeling maken samen met deze zachtvaardige reuzen. We nemen weer intrek in het Souphattra Hotel en genieten van een vrije avond.

## Dag 12: Luang Prabang (O-L-D)

We bezoeken vandaag het stadje Luang Prabang dat door de Unesco tot werelderfgoed werd uitgeroepen en vroeger de hoofdstad van het 'Rijk van de 100.000 olifanten' werd genoemd. Het zijn voornamelijk de koloniale charme, vergulde tempels en authentieke Aziatische ervaring die steeds meer reizigers weten te bekoren. We bezoeken het voormalige Koninklijk Paleis in 1904 gebouwd door de Fransen voor koning Sisavang Vong en stelt vandaag voornamelijk kunst en juwelen tentoon. We wandelen vervolgens verder richting de Wat Mai en de Wat Xieng Thong, de meest gefotografeerde tempel van de stad.



Na onze bezoeken trekken we naar de waterval van Kuang Sy op 32 km van Luang Prabang. Deze waterval is midden in de jungle gelegen. Langs karstformaties loopt het water in natuurlijke baden van verschillende kleuren. Men kan hier een frisse duik nemen in een uniek en weelderig kader. Retour naar Luang Prabang. Na het afscheidsdiner heeft u nog tijd om de nachtmarkt te bezoeken. Een perfecte gelegenheid om de laatste souvenirs te kopen.

## Dag 13 -14: Luang Prabang - Retourvlucht (O-D)

Geniet van een vrije ochtend om de binnenstad in te duiken of van de hotelvoorzieningen te genieten. Vertrek naar de luchthaven van Luang Prabang voor onze terugvlucht naar Brussel via Bangkok.